



Grafisk produktion:
Xtrovert Media; www.xtrovertmedia.se

BARNPLANTORNAS NYHETSREVY

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser | 8 november 2021

Världen tycks fortsatt ha svårt att rulla igång "efter" pandemin. Trots allt är det så att vi ännu inte ser något "efter" utan farorna i form av utökad smitta som lurar runt hörnet. Dags att vaccinera barn – och tredje sprutan mot Covid-19 hägrar för en del av oss.

BARNPLANTORNAS FÖRELÄSNINGAR VIA ZOOM

Hur anpassar vi oss utifrån rådande omständigheter? I Barnplantorna drog vi igång föreläsningar via Zoom för att "empower" föräldrarna och professionella. Än så länge är det inte så många som har deltagit vid dessa tillfällen. De föräldrar som deltagit har emellertid fortsatt att delta vid fler föreläsningar och det är ju ett gott betyg till Zoom-föreläsningarna. Jag är också väldigt imponerad över föräldrars engagemang och hur pålästa de är. Jag hoppas att andra föräldrar finner detta inspirerande, eller som en förälder uttryckte det efter en föreläsning med leg. psykolog Jan Andersén, "... som vanligt jättebra med mycket bra information. Givande att höra andra föräldrar som delar med sig av sina tankar och funderingar, man inser att man inte är ensam med sina funderingar!"

Mer information om Zoom-föreläsningarna finner du här: [Evenemang arkiv – Barnplantorna](#)

SKOLAN I FRITT FALL – LARMRAPPORTERNA DUGGAR TÄTT

Det borde vara omöjligt för berörda skolmyndigheter att inte se fler och fler verksamheter inom skolan rasa mot situationen i

skolan samt skolmyndigheters toppstyrning av densamma ända ned på lärandet i klassrummet. En ensidig vurm för digitalisering. Har det lett till bättre skolresultat? Svar: Nej.

Det är dags att berörda Skolmyndigheter snabbt tar fram åtgärder för att lyfta skolan; för barnens skull. Fram till dess att åtgärder är en realitet, fortsätter jag och Barnplantorna att rekommendera alla föräldrar att engagera sig i sina barns skolsituation och vara kritiska.

Jag följer ett antal lärare på sociala medier och beskrivningen av deras vardag är skrämmande. Vad har hänt? Hur kan det komma sig att läroboken inte längre är den traditionella undervisningens nav?

Filippa Mannerheim, gymnasielärare och engagerad debattör inom skolområdet skriver i sin nya bok "Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk" om vad som har hänt när traditionella undervisningsmetoder har fasats ut.

Är du förälder, skapa en dialog med ditt barns lärare och efterfråga huruvida läroböcker finns. Har barnen anteckningsböcker i skolan? Det finns forskning som visar att skriva för hand aktiverar hjärnan. Läs [Forskaren: Därför är det bra att skriva för hand | Fritidspedagogik \(lararen.se\)](#)



Grafisk produktion:
Xtrovert Media; www.xtrovertmedia.se

BARNPLANTORNAS NYHETSREVY

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser | 8 november 2021

”SJU TRADITIONELLA UNDERVISNINGSMETODER SOM FUNKAR”

I sin nya bok *Konsten att undervisa* – en bok om lärarens hantverk visar Filippa Mannerheim hur undervisning kan gå till när klassiska metoder som på senare år fasats ut ur skolan får ta stor plats. Boken vänder sig till grundskole- och gymnasielärare från årskurs 4 och uppåt.

- **Undervisa.** ”Det är inte fult att vara en kunskapsförmedlare.”
- **Berätta, visa och skriv på tavlan.** ”Läraren är ämnesexperten som lär ut ämnet genom att undervisa och låta eleverna öva och träna.”
- **Tystnad i klassrummet.** ”Det har blivit en dominerande syn att det alltid ska pratas i ett klassrum, men vi behöver tystnaden. Det är något nervöst över en generation som hela tiden måste ha feedback och bekräftelse.”
- **Ge läxor.** ”De som är lite svagare får komma ikapp medan de starka kan öva inför provet för att få så många rätt som möjligt.”
- **Ge prov.** ”Det anses som något lite fult i svensk skola, men är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg som får oss att minnas det vi lär in bättre.”
- **Låt läroboken vara central i undervisningen.** ”Föreläs eleverna in i lärobokstexten och bearbeta den kollektivt.”
- **Låt eleverna anteckna för hand.** ”Via det skrivna ordet får du ett fördjupat sätt att tänka.”

Läs mer om Filippa Mannerheim och hur hon vill ge traditionell undervisning mer plats för att lyfta skolan. [Hon vill ge traditionell undervisning mer plats – för att lyfta skolan – Skolvärlden \(skolvarden.se\)](https://www.skolvarden.se/nyheter/2021/11/08/hon-vill-ge-traditionell-undervisning-mer-plats-for-att-lyfta-skolan)

Larmrapporterna kommer tätt om ungdomars läsförståelse. Enligt en artikel i tidningen *Läraren* där tre forskare har sammanställt statistik om ungas läsvanor så minskade andelen niondeklassare som läser fem sidor eller mer varje skoldag mellan 2007 fram till 2017 från 44 procent till åtta procent. Hur möter berörda skolmyndigheter dessa problem? Får vi en generation av analfabeter? Hur kommer det i så fall att påverka ett demokratiskt samhälle, grundat på medborgarnas ansvar att rösta fram de folkvalda?!

En större fråga är förstås också hur barns hjärnutveckling påverkas av att dagens generation ständigt är uppkopplade via mobiler, läsplattor, sociala medier med mera. Forskare över hela världen undersöker sambanden mellan barns utveckling och digitala medier. [Forskare: ”Skärmtid kan försämra barns utveckling” | SVT Nyheter](https://www.svt.se/nyheter/2021/11/08/forskare-skarmtid-kan-forsamra-barns-utveckling)

INTERVENTION – EMPOWER THE PARENTS

En av Barnplantornas samarbetspartners tillika föreläsare på Barnplantornas Zoom-kurser Ulrika Löfkvist skrev för ett tag sedan på Facebook att *”Forskare och kliniker behöver bli bättre på att förmedla ny, uppdaterad kunskap till föräldrar. Till exempel vad vi idag vet om språkmiljöfaktorerens betydelse och vilka strategier som faktiskt gynnar små barns språkutveckling”*

Dana Suskind, välkänd läkare och initiativtagare till 30 Million Word Project i USA, säger såhär (så riktat till hörselhabilitering/intervention i Sverige)



Grafisk produktion:
Xtrovert Media; www.xtrovertmedia.se

BARNPLANTORNAS NYHETSREV

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser | 8 november 2021

"None of us are born knowing this stuff. Science can inform society and better support families. We need to have more systematic ways of sharing this information with parents"

Läs artikeln **Changing Parenting Beliefs Improves Early Childhood Outcomes** och ställ dig själv frågan varför inte ny vetenskap om barns utveckling kommuniceras till föräldrar. När det gäller barn med hörselnedsättning så handlar det i högsta grad om att myndigheter (SPSM) och hörselhabilitering förser föräldrar med uppdaterad kunskap för att de i samspel med sitt barn ska kunna "boosta" barnet i dess utveckling av språk, exekutiva funktioner, social kognition med mera. Avgörande för barns utveckling i ett livsperspektiv. Det är besvärande när föräldrar fortsatt säger sig få olika råd från olika professionella!

Artikeln kan du läsa här: [Changing Parenting Beliefs Improves Early Childhood Outcomes | Psychology Today](#)

Hur små barn utvecklar språk och mer om 30 Million Word finner du i detta cirka 20 minuter långa Youtube-klipp. Missa det inte. Tydligt, viktigt och bra. [Improving early child development with words: Dr. Brenda Fitzgerald at TEDxAtlanta – YouTube](#)

Snabbguide till 30 Millinon Word Gap: [Beyond the 30 Million Word Gap – Bing video](#)

OLIKA FÖRÄLDRASTILAR

Jag har återkommande i Nyhetsbrevet reflekterat över olika föräldrastilar; hoppas du gör det också.

Naturligtvis finns det inget som heter "att bli den bästa föräldern". Meningen är att finna sin egen balans i föräldraskapet och i relationen till dina barn. Din inre lycka, passion

och rollen som mamma eller pappa smittar av sig på dina barn. Lycka och passion smittar! Ja, men hur ska man då vara som förälder? Det är minsann inte så lätt, säger du säkert. Nej du har rätt. Livets svåraste, mest utmanande och passionerade uppgift. Lätt är det inte men att själv ständigt tänka över sitt eget förhållningssätt, förse sig med kunskap att reflektera över samt att vara lyhörd gör att du kommer en lång bit på vägen. En illustration som karakteriserar olika föräldrastilar används av många psykologer. Den är bra, tycker jag. I stället för bara en skala finns två. Överst till höger hamnar de föräldrar som både är krävande och stöttande. Dessa föräldrar förstår att barn behöver både kärlek, gränser och handlings-utrymme för att uppnå hela sin potential.





Grafisk produktion:
Xtrovert Media; www.xtrovertmedia.se

BARNPLANTORNAS NYHETSREV

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser | 8 november 2021

Frågan är hur mycket detta diskuteras på föräldrautbildningar inom interventionsverksamheterna. Enligt en undersökning (refererat från psykolog Larry Steinberg UA) bedömde 10 000 amerikanska tonåringar i en enkät sina föräldrarnas beteende.

Oavsett kön, etnicitet, samhällsklass eller föräldrars förhållande fick tonåringar med varma, respektfulla och krävande föräldrar högre betyg i skolan, var mer självständiga, led i lägre grad av ångest och depression och löpte mindre risk att hamna i kriminalitet. Samma mönster kan ses i en rad länder och gäller varje fas av barns utveckling, enligt Steinberg.

BARNPLANTORNAS BLOGG

Jag vet att många av er också följer oss på Facebook, Twitter och Instagram. Därmed vet ni också när vi publicerat ett nytt blogginlägg på barnplantorna.se/blog/.

Den senaste tiden har du kunnat läsa om **”Cochleaimplantat återskapar ett sinne – Cochleaimplants are brain aids”** i reportaget om professor Gerry O’Donoghue.

”Cochleaimplantat har erövrat världen och förändrat livet för hundratusentals barn och vuxna med dövhet eller grav hörselnedsättning. CI återskapar hörselsinnet genom att elektrisk stimulans når hjärnan. Det är och förblir fantastiskt. Genom decennier har vi i Barnplantorna aktivt varit en del av utveck-

lingen på konferenser internationellt och då genom möten med en lång rad tongivande läkare, audiologer, logopedier med flera. Genom korta tillbakablickar för att spegla denna fantastiska utveckling – en av de största medicintekniska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – kommer vi att citera ett antal personer. Vi börjar med professor Gerry O’Donoghue...” Läs mer: [Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet – Barnplantorna](#)

Den 5 oktober kunde du läsa bloggreportaget **”Carol Flexer: It’s all about the brain”**. Bloggen handlade bl.a. om en fullständigt lysande föreläsning som Carol Flexer och Jane Madell höll vid AG Bells symposium i Madrid i juli 2019. En föreläsning om vad som är hörselhabiliteringens uppdrag och vad som är föräldrars roll,. Utifrån bred forskningsevidens presenterade de vad som krävs för att optimera barns möjligheter att bli sitt bästa jag. Det handlar om:

- tidig diagnos
- tidig optimal anpassning av adekvata hörhjälpmedel
- heltidsanvändning A och O
- familjesupport
- forskningsevidens
- teckenspråk eller ej

Läs mer om dessa punkter i bloggen [Carol Flexer: ”It’s all about the brain” – Barnplantorna](#)



Grafisk produktion:
Xtrovert Media; www.xtrovertmedia.se

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser | 8 november 2021

PERSONLIG REFLEKTION

Får jag aldrig skrivkramp? Jo, den infann sig nu så hoppas att du har haft ett fint novemberlov och jag önskar dig trevlig läsning...

VISDOMSORD

Att vara människa är oss givet, men att behålla vår mänsklighet är ett val.

Novemberhälsningar
Ann-Charlotte Gyllenram



www.barnplantorna.se