



# BARNPLANTORNAS NYHETSREV

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten eller samtal! | 10 september 2021

Hur har du spenderat sommaren? Hoppas den har varit bra för just dig som läser detta Nyhetsbrev. När jag är ledig och kanske spenderar tid på badstranden eller i trädgården tänker jag och reflekterar mycket över det område jag verkar inom och som intresserar dig också – antingen du är förälder till ett barn med hörselnedsättning eller verksam inom hörselområdet.

Ibland kan man bli bitter om man ser tillbaka på alla de inskränkningar som finns i det öppna samtalet och som hämmar utvecklingen. Det handlar om åsiktskorridorer och tystnadskultur.

## VARJE KONTROVERSIELL FRÅGA HAR SIN ÅSIKTSKORRIDOR

Alla verksamma inom hörselområdet vet att det finns åsiktskorridorer inom en rad frågor och som man tydligen inte ska diskutera med risk för att bli stämplad som, att inte vara en del av gruppkollektivet. Existensen av åsiktskorridorer erkänns inte utan består och hämmar därmed all utveckling, som skulle kunna vara till gagn för barn och vuxna med hörselnedsättning.

Dock är jag övertygad om att när år av undertryckta åsikter och idéer inte kan tystas längre, så kommer de konstruktiva samtalen åter att bubbla av entusiasm. Nya vägar och lösningar kommer att diskuteras, men år av utveckling, möjligheter och att verka för alla de som har en hörselnedsättning och är värda optimal intervention (hörselvård) har gått förlorat.

## HUR TRYCKER JAG NED MIN BITTERHET...

Bittra tankar över bakåtsträvare, utvecklingsförnekare och faktaresistens får bli en del av reflektionen över nuet och det förgångna.

Inom CI-området finns en lång rad läkare, audiologer, logoped, audionomer, lärare såväl internationellt som nationellt som bejakar utveckling och sätter barn och vuxna med hörselnedsättning i främsta rummet och deras rättigheter att utvecklas till sitt bästa JAG.

Jag har vid åtskilliga tillfällen citerat flera av dem. Idag väljer jag att peppa oss alla med professor Gerry O'Donoghue i Storbritannien. Vid en konferens i Madrid strax före pandemin menade han att vi inom hörselområdet är mitt uppe i ett skeende när han konstaterade:

*"We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future in understanding hearing impairment."*

Upplyftande för dina tankar också, hoppas jag. En riktig vitamininjektion inför höstens arbete, enligt mitt menande. Vi måste bli fler som kavlar upp ärmarna och med vårt arbete rasera åsiktskorridorerna och inte låter oss bli en del av tystnadskulturerna som eliminerar alla orädda meningsutbyten, fria tankar och idéer om hur samhället ska utvecklas till att inkludera alla.



Gräddfil för barn,  
Xtravert Media | www.xtravertmedia.se

# BARNPLANTORNAS NYHETSREVY

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten eller samtal! | 10 september 2021

## FÖRBJUDNA ÄMNER ATT DISKUTERA!

Det är tragiskt att vi fortsätter att tassa på i ett minfält av förbjudna ämnen som snarast bör diskuteras om utveckling ska bejakas. Det kan handla om:

- Vad betyder ordet "döv" idag?
- Målgruppsindelningen döva och hörselskadade är föråldrad eller?
- Vilka barn med familjer ska erbjudas teckenspråk?
- Vilka barn med familjer ska erbjudas AVT (Auditory Verbal Therapy)?
- Vad händer om patienternas berättigade kravbild inte stämmer överens med sjukvårdens finansiella möjligheter?
- Hur länge kommer alla vuxna i behov av dubbla CI behöva/vilja vänta i sjukvården?
- Varför kan vi inte ha en konstruktiv diskussion om medfinansiering i vården utan att bli stämplade eller nedsvärtade partipolitiskt när fokus faktiskt är patienten och valfrihet!

## FÖRBJUD MEDFINANSIERING! SVÄRTA NED DE SOM VILL DISKUTERA FRÅGAN!

Vi vet att svensk sjukvård blir allt dyrare och jag menar verkligen att sjukvården måste få kosta, men det är viktigt att förhålla sig även till realiteter utan ideologiska eller partipolitiska skygglappar.

I en rapport från tankesmedjan Timbro anges att vårdkostnaderna mer än fördubblats de senaste 50 åren från 5,5 till dagens 11,4 procent av BNP. Denna trend kommer inte att

avta. Åldrande befolkning, ny medicinteknik, pandemin m.m. kommer att verka i motsatt riktning

Inom hörselområdet har vi alla ett ansvar att informera politiker och makthavare om att t.ex. CI-vården inte är dyr såsom Barnplantorna gjorde i en artikel under 2020:

<https://www.barnplantorna.se/wp-content/uploads/2020/11/Barnplantabladet-2020-%C3%84r-det-dyrt-med-Cochleaimplantat.pdf>.

Audionomtidningen publicerade även artikeln, vilket var glädjande.

Vi måste även förhålla oss till att många patientgrupper efterfrågar vård när vi diskuterar långsiktig finansiering. Det betyder inte att denna fråga inte ska stötas och blötas utifrån att:

- Medfinansiering innebär att de som inte har råd ska bli utan sjukvård?
- Gräddfil för de rika?
- Möjligheter för hörapparatföretag att tjäna stora pengar på bekostnad av de med en hörselnedsättning?

Fakta är att i andra länder i Europa kan personer med CI inom ramen för privata sjukförsäkringar eller egenfinansiering köpa extra processorer eller extra "lyx" som att ha både bakomöratprocessorer och processorer utan bakomöratanslutning utifrån aktivitet i vardagen och för ökad bekvämlighet. Du har också möjligheter att uppgradera dig till nyare teknik genom eget val istället för de ramar som anges i offentlig sjukvård.



# BARNPLANTORNAS NYHETSBRÄV

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten eller samtal! | 10 september 2021

I Sverige har detta beslutats vara osolidariskt och fel. Diskussioner om medfinansiering inom ramen för offentlig vård ska inte diskuteras.

Naturligtvis ska vi i Sverige ha en omfattande och trygg offentligt finansierad sjukvård. Det är vi alla troligen ense om. Det ska emellertid inte få vara ett hinder för att stoppa privat betalningsvilja för vård som det offentliga prioriterat bort. Jag undrar hur vuxna i behov av två cochleaimplantat, som förvägras det på grund av vårdens ställningstagande att "bara" förse vuxna med bilateral dövhet/grav hörselnedsättning med CI unilateralt (hörsel ensidigt) ser på denna fråga? Kommer de att inom överskådlig framtid alla att erbjudas bilaterala CI? Troligen inte!

Genom åren har jag mött många familjer till barn med CI och även unga vuxna med CI som har varit beredda att betala för en uppgradering till nyare CI-processorer när sjukvårdens uppgraderingsintervall varit tio år eller mer. Då handlar det inte om personer med "fet" plånbok utan individer som varit beredda att ta banklån, få hjälp från anhöriga eller som valt att prioritera hörseln framför andra utgifter. De har fått veta att detta är möjligt i andra länder i Europa, men inte i Sverige.

Om diskussion av denna infekterade fråga bemöts med att Barnplantorna ägnar sig åt partipolitik istället för att diskutera hur egenfinansiering och medfinansiering av sjukvård inom sjukvårdens ramar ska kunna utvecklas med välfungerande regler för trygghet och god vård för alla medborgare beklagar jag det!

De konstruktiva samtalen måste bli fler!

## INGEN KÖPTE BOKEN...

Ett annan fråga som jag ställde för cirka ett år sedan i ett Nyhetsbrev var, varför ingen ville köpa boken "Pediatric Audiology – Diagnosis, Technology and Management? I Nyhetsbrevet gjordes ett antal nedslag i de olika kapitlen för att visa på hur informationen kunde stödja en utveckling inom interventionsverksamheterna i Sverige. Om du missade att läsa Nyhetsbrevet läs det här: <https://www.barnplantorna.se/wp-content/uploads/2021/01/Nyhetsbrev-januari-2021.pdf>

Det pågår ett intressant utvecklingsarbete med en tillsatt expertgrupp i att utveckla nationella riktlinjer för hörselhabiliteringens (intervention) arbete i regionerna där samverkan även sker med det nationella Hörselbarnregistret. Det väcker förhoppningar, men även en brasklapp måste serveras nämligen... Det kommer inte att vara tvingande för regionerna att följa dessa "nationella" riktlinjer.

## SKOLA UTAN TRYCKTA LÄROMEDEL

Under sommaren har jag följt ett antal twittrande lärare i sociala medier. Alla kan vi följa de dalande skolresultaten i media. Vad beror det på? Orsakerna är förstås många.

I en artikel i Aftonbladet undrar en lärare varför skolan inte har råd med läroböcker. Lärare säger att de "fulkopierar" och läser in böckerna i skåp! Det mest grundläggande av allt d.v.s. läroböcker till alla elever har prioriterats bort. Hur är det möjligt?!



# BARNPLANTORNAS NYHETSREV

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten eller samtal! | 10 september 2021

Jag hoppas att du som förälder kräver skolböcker för ditt barn i skolan! Läs mer: <https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G3Pz8Q/varfor-har-skolan-inte-rad-med-larobocker>

Listan kan göras lång på de missförhållanden som råder i svensk skola. För stora klasser, överdriven digitalisering, inga skolböcker...

Ett flertal lärare i sociala medier menar också att "många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll" (Fredrik Sandström).

Kritik från lärare inför det rådande paradigmet i skolan som handlar om lärares roll som "coach" i elevens eget sökande av kunskap får stark kritik. Många menar att mer traditionell undervisning bör uppvärderas. Intressant!

## VART TOG SPECIALUNDERVISNINGEN VÄGEN?

I en intressant artikel visar nya uppgifter från Skolverket på att traditionell specialundervisning har försvunnit ute på skolorna.

Artikelförfattaren skriver att specialundervisning, direkt stöd av en utbildad speciallärare till enskild elev med inlärings-svårigheter har försvunnit från skolornas verksamhet. Inga diskussioner utan det tycks ha skett i det tysta. Suck!

Situationen ger också upphov till kritik mot berörda myndigheter. Läs mer: <https://www.gp.se/debatt/vart-tog-specialundervisningen-v%C3%A4gen-1.53611915>

## BOOSTA DIG MED ENERGI OCH ARBETSLUST!

Hur "boostar" du dig med energi och arbetslust så här efter semestern och med en pandemi, som inte tycks ge vika. Själv fick jag en otrolig pepp av att lyssna till Anders Hansén om när hjärnan egentligen är färdigutvecklad och vilka stadier den går igenom för att komma dit? Varför är vi mer risktagande och rebelliska i tonåren? Anders Hansén följer i programmet hjärnans utveckling från fosterstadiet till vuxen ålder.

Missa inte att lyssna på detta program! <https://www.svtplay.se/video/29761378/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-den-vaxande-hjarnan>

## VAD SÄGER UNGDOMARNA SJÄLVA?

I ett fint filmklipp från MED-EL lyssnar vi på ett samtal mellan skolbarn med CI och en något äldre kille med CI. Filmklippet väckte både glädje och indignation i sociala medier. Glädjen handlade om hur bra det kan gå om man hör med CI. Men det handlade också om mer ideologiska synsätt på språk och kommunikation.

Själv tyckte jag att filmklippet var bra och återger en spegling över hur det ser ut för många som hör med CI. Målgruppens förvandling! <https://youtu.be/OjhVWy8aLXY>



Grafisk utveckling:  
Xtrovert Media | www.xtrovertmedia.se

# BARNPLANTORNAS NYHETSBLAD

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten eller samtal! | 10 september 2021

## BARNPLANTORNAS ZOOM-KURSER HÖSTEN 2021

I våras startade Barnplantorna upp Zoom-kurser för medlemmarna i anledning av pandemin. De aviseras via Barnplantornas slutna Facebooksida, vilket kräver medlemskap förstås. Nu fortsätter vi kurserna.

### PROGRAM kl. 18.00–20.00

- **Den 4 oktober:** Jacob Johanen, CI-användare beskriver sin vardag.
- **Den 14 oktober:** Ulrika Löfvist (PhD/logoped) föreläser om intervention via LENA.
- **Den 10 november:** Emil, CI-användare beskriver sin hörselresa fram till pågående universitetsstudier i Lund.

Mer kommer och Zoom-länk aviseras samma dag kl. 17.00 via Facebook.



## VISDOMSORD

Barnen är alltid mänsklighetens enda framtid.

Septemberhälsningar  
Ann-Charlotte Gyllenram

[www.barnplantorna.se](http://www.barnplantorna.se)