



## Barnplantornas sommarläger 11–16 juni 2017

# “Läger igen – åh vad kul!”

Så var det äntligen dags för Barnplantornas sommarläger i Råå utanför Helsingborg. Programmet för veckan damp ner i brevlådan för några veckor sedan. Vi såg direkt att det var ett spännande program inför årets vecka på Sundsgårdens folkhögskola. Ann Charlotte är allas vår eldsjäl och förstas kursansvarig, som tog emot oss vid entrén på söndagen. Redan här fick vi en särskild positiv känsla. *Läger igen! Åh vad kul!*

Vi får nu möjlighet att fylla på med ny kunskap och nya insikter, samtidigt som barnen hittar nya kamrater. Att checka in på Sundsgården och lämna vardagen hemma är en enkel match. All-inclusive när det gäller måltiderna är varje småbarnsfamiljs dröm. Nu får vi fokusera på att tanka in ny kunskap och nya insikter och det sammantaget är en fantastisk upplevelse.

### En massa aktiviteter för barnen skapade glädje

Vilka aktiviteter fanns för våra underbara barn? Jo, ett helt rum fullt med leksaker.

Här kunde barnen välja på att göra bl.a. pärlsmycken, spela spel, lägga pussel och jobba med lera. Det fanns en leksakslyftkran och en kassaapparat med tillhörande varor som man kunde scanna – nästan som på riktigt. Gissa om det var populärt hos barnen! De härliga lekledarna lekte verkligen med barnen och deltog på ett trevligt och engagerat sätt.

Utomhus fanns en stor plan med utomhusleksaker och fotboll och en studsmat. Nu var vädret nyckfullt så vinden slet i oss men den skånska naturen bjuder på ett fint sceneri med stor dramatik. Drakarna var snabbt upp i luften.

Korvgrillningen på måndagkväll är alltid ett populärt inslag och ett bra sätt för alla att lära känna varandra. Men just den kvällen fick brännbollen ställas in och flyttas till senare i veckan. Vem kan träffa med ett racket i de stormbyarna, kanske kunde de hamnat på något fönster! Haha! Som det blåste och det kändes kyligt på bara sommarben. I korridoren utanför lekrum-

met fanns emellertid bordtennis, ishockeyspel och härliga soffgrupper, där man kunde sofa med barnen och läsa sagor. Det visades filmer och så fanns en riktig liten kiosk med chips, kolaklubbor och smågodis. Och allt till bra priser. Här kunde man även köpa lotter.

Det ordnades också flera aktiviteter för alla äldre barn. På onsdag kvällen kom ett helt släp med SegWays till Sundsgården som vi testade att köra tillsammans med instruktör. Senare i veckan åkte vi in till Helsingborg och körde LaserGame. Spännande, svettigt och kul!

### Kursprogrammet vrålstartade måndag morgon

Måndagen kickades igång efter frukost klockan nio. Leverantörerna informerade oss, spännande att höra det senaste och även få se Oticons framfart när de visade sitt CI-implantat med tillhörande processor. I pauserna kunde man mingla med leverantörer och få ställa frågor och kanske komma →





med förslag på förbättringar. Säkert värdefullt för leverantörerna att träffa familjer och framförallt våra barn.

Efter lunch var det CI-teamens tur att få presentera sig. De var alla representerade från Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala. Här får man en insyn i hur det är hos de olika CI-teamen. Gemensamt för alla är vilket otroligt engagemang alla CI-teamen har och hur de brinner för sina olika forskningsområden.

På eftermiddagen var det en mycket trevlig programpunkt, "dags att lära känna varandra!" så mycket kunskap och erfarenheter alla vi föräldrar sitter inne med och vilken fantastiskt resurs det är. Viktigt är att varje familj såklart har sin historia och det finns en stark förståelse som knyter oss alla samman.

#### Tisdag: Hörselträning och strategier i vardagen

Tisdag morgon och Jacob Johansen inledde med sin föreläsning om hörselträning och strategier i vardagen. En populär föreläsning med många skratt och det var många barn och ungdomar som var med och lyssnade på Jacob. En bra förebild för våra barn! Tisdagen bjöd sedan på workshops med Phonak, Oticon, Front Row, Cochlear och MED-EL. Varje workshop var 30 minuter lång och nu kunde man passa på att både få information och ställa frågor vilket är viktigt. Tisdagen avslutades med den traditionsenliga tipspromenaden ner till havet, kluriga barn- och vuxenfrågor underhöll både stora och små.

#### Onsdag: "Att behärska språket är makt"

Amy McConkey Robbins, logoped från USA och en flitig och omtyckt föreläsare, fick inleda onsdagen. Amy pratade om hur man kan använda musik och rytm när det gäller språkinläring. Så spännande att lyssna på. Sedan berättade Jessica Jägryd, specialpedagog på CI teamet i Göteborg, om 11-åriga Amanda. Vi fick se en film om Amanda, som visade hur hennes CI hjälpt henne att



få hörsel och kunde med hjälp av sin lärare bl.a. lyssna och känna på gitarren. På filmen fick vi se när Amanda gick tillsammans med sin mormor till organisten i kyrkan. Här fick Amanda spela på orgeln och här ville hon att organisten skulle öka tempot. Sedan var det psykolog Jan Andersén tur. Jan lyckas som vanligt alltid hitta nya aspekter och intressanta infallsvinklar. Hans citat "att behärska språket är makt" är viktigt och kan inte sägas tillräckligt många gånger. Han påtalade också vikten av att ge barnen ett språk med många nyanser.

Det är en löpande uppgift för föräldrarna – "a never ending story".

#### Torsdag: Stegräknare för kommunikation – LENA

Nu var vi framme vid den nästa sista dagen. Ulrika Löfkvists föreläsning "ord gör skillnad" berättade hon om LENA-projektet. Som en stegräknare för kommunikation och påminde oss om ett barn med hörselnedsättning behöver höra ett nytt ord många gånger innan det sätter sig.

Amy McConkey Robbins pratade om musik och hennes motto: *Do music, real*

*music, every day.* Amy hade som vanligt mycket handfasta tips som man kan ta med sig hem till vardagen och påminde oss om att den mest värdefulla instrumentet vi har är rösten.

Jan Andersén pratade efter lunchen om hur man bemöter barn i tonåren, hur ska vi som föräldrar sätta gränser? Väldigt uppskattad föreläsning och många föräldrar kände igen sig när Jan på ett humoristiskt sätt beskrev vardagsituationer med en tonåring.

Tina Ibertsson audionom och blivande föräldracoach berättade utlämnande och ➔



→ öppet om hennes personliga resa och om att själv äga sitt föräldraskap och hur vi kan förhålla oss till våra känslor. Om att mindfulness kan vara ett förhållningssätt som kan ge styrka i vardagen.

På kvällen hade vi traditionsenligt festmiddag och livemusik av GUBBAROCK. Klackarna i taket!

**Fredag: Storgruppsamtal under Jan Anderséns ledning**

Så blev det fredag och veckan led mot sitt slut. Jan Andersen fick förmånen att avsluta veckan när han bland annat pratade om vad man ska tänka på när det gäller

teknik, något som alla föräldrar till barn med hörselhjälpmedel oundvikligen kommer i kontakt med. Här delade också flera föräldrar med sig av erfarenheter och gav tips på hur man ska hantera skolor och kommuner. Perfekt för oss som har en dotter som snart ska börja förskoleklass.

Vilken rolig vecka, vi ser redan fram emot vecka 31 2019. Tack till Ann-Charlotte, Johanna och alla lekledare som ordnat en så fin vecka för oss alla! ●

Text: Fia Göth

Foton: Xtrovert Media & Barnplantorna

